

# Scouting Fons Olterdissen



In deze editie: de redding van de teletijdmachine,  
scouting in corona tijd en "wat bij Olterdissen Cannes!"



Daar zijn we weer! Editie twee van het gepersonaliseerde Scouting magazine van Fons Olterdissen!

We zijn als redacteurs ontzettend blij met de positieve reacties die we van jullie hebben mogen ontvangen. We hopen dat jullie met even veel plezier deze tweede editie gaan lezen! In deze editie:

Een kort verslag van de Seizoensopening. Waar de kinderen van scouting Fons Olterdissen Suske, Wiske en al hun vrienden hebben geholpen met het terug vinden van de teletijd machine die Krimson had gestolen. We lopen een rondje langs de speltakken om te kijken wat ze de afgelopen weken allemaal hebben gedaan. Een tipje van de sluier: dat is een heleboel!

En tot slot kijken we ook vooruit op de activiteiten die we nog allemaal te goed hebben in de komende periode!

En vergeet niet. Zie je iets gebeuren tijdens de opkomst dat absoluut Scouting magazine waardig is? Vertel het je staf en misschien staat het verhaal in de volgende editie!



**Noteer in je agenda:  
Vrijdag 11 december: Podium!  
Op de laatste pagina kun je  
lezen hoe het 'Podium' dit jaar  
wordt ingevuld. Hint: Iedereen  
kan erbij zijn... Lekker in zijn  
pyjama op de bank!**

## **Expeditie Joti**

Vrijdag 16 oktober hebben de Explorers, Pivo's en vrijwilligers meegedaan aan Expeditie Joti. Een super stoere, uitdagende en jaarlijkse activiteit voor alle scoutinggroepen in Limburg. Na een hele avond puzzelen en knutselen zijn we geëindigd op de 20ste en 17de plek. Niet slecht, vonden we zelf!



Op 29 augustus was het dan eindelijk zo ver. De aftrap van het scoutingseizoen stond voor de deur. Suske en Wiske hadden aan de kinderen van Scouting Fons Olterdissen gevraagd om te helpen met het terugvinden van de teletijdmachine. Dit was nog een hele klus aangezien iedereen zich verstopt had in de wijk omdat ze bang waren voor Krimson. Na een lange, vrolijke zoektocht hebben de kinderen iedereen terug gevonden en is uiteindelijk de teletijdmachine terug gestolen van Krimson. Gelukkig maar!



Na de seizoenopening zijn alle speltakken begonnen met hun 'normale' programma. Tot dit programma behoren altijd een paar bijzondere activiteiten, zo vroeg in het seizoen. Na een paar weken hebben we altijd een rondje installaties. Een heel aantal speltakken heeft dat dan ook gedaan en hieronder is een foto te zien van de (1,5 meter) installatie van een nieuwe Pivo!

Een ander voorbeeld van zo'n speciale activiteit zijn de insignes! Zo hebben de Bevers aandacht besteed aan knopen.

De nieuwe Welpen en Shanti's zijn begonnen met het basisinsigne.

De oudere Welpen zijn bezig met het weer- of kampvuurinsigne. En de oudere Shanti's zijn gefocust op het spelinsigne.

Allemaal super coole activiteiten natuurlijk waar we met z'n allen ook nog wat van leren! Wat wil je nog meer. Hebben de oudere speltakken dan liggen slapen? Natuurlijk niet!

De Scouts hebben de afgelopen tijd een ontzettend uiteenlopend programma gedraaid. Van een super vet handelsspel tot teambuildingsopdrachten. Alles kon!

En als klap op de vuurpijl was het ook weer tijd dat de patrouilles hun eigen opkomst gingen organiseren. Zo werd bijvoorbeeld door een patrouille brood gebakken op het kampvuur en heeft een andere patrouille een knopenplankje gemaakt. Het zag er allemaal heel actief en gezellig uit!



## PODIUM 2020

### *"Wat bij Otterdissen Cannes"*

ONLINE FILMFESTIVAL MET...  
SPELTAKFILMPJES EN INTERACTIEVE OPDRACHTEN

VRIDAG 11 DECEMBER  
19.00U - 20.30U

In verband met de huidige Corona-richtlijnen kan het jaarlijkse Podium niet doorgaan in de gebruikelijke vorm. Dit jaar is het daarom een online filmfestival! Alle speltakken gaan aan de slag met het maken van hele stoere, angstaanjagende en misschien wel ontroerende filmpjes. De precieze informatie volgt nog via jullie staf!

En dan nog even dit: Sinds de zomervakantie zijn ontzettend veel kinderen uit de wijk en verre omstreken komen kijken bij onze scoutinggroep. Dit vinden wij geweldig!! Op deze manier kunnen we met steeds meer mensen genieten van de activiteiten die wij organiseren! Nu is het natuurlijk wel een feit dat we nooit met te veel kunnen zijn. Dus weet je nog iemand die graag bij ons wilt komen kijken? Neem maar mee! Iedereen is welkom om eens te komen kijken. Zo zijn we allemaal begonnen!

**Heel veel plezier de komende periode en we spreken ons via deze weg weer in de volgende editie! En vergeet niet: Zie je iets gebeuren dat het magazine waardig is? Geef het door aan je staf en misschien staat je verhaal de volgende keer er in!**

