

DE SHANTIKRANT

Infoblad voor de Shanti's van SFO

mei juni juli 2019 jaargang 3No.3

Hoi Shanti's en andere belangstellenden. Voor jullie ligt de nieuwste versie van de shanti-krant. Veel leesplezier! Jullie lezen alvast een voorproefje op het zomerkampthema ☺



ARTHUR: KIND EN KONING!

Wat zou je doen als je voorbestemd bent om koning of koninging te worden? Zou je heel veel leuke dingen doen? En veel feesten? Of zou je je verantwoordelijk gedragen en doen wat goed is voor je volk? Het overkwam kleine Arthur honderden jaren geleden. Alleen wist hij als kleine jongen niet dat hij koning zou worden.



Arthur groeide op bij Ector, een sterke ridder. Als baby was hij te vondeling gelegd bij de familie van Ector. Ector zorgde voor Arthur alsof het zijn eigen zoon was. Hij benoemde zijn pleegzoon dan ook tot schildknaap. Arthur leerde bij zijn pleegvader vechten en hij zorgde goed voor het paard van de familie. Arthur dacht dat hij een normale jongen was, met hele normale ouders. Maar zijn ouders waren niet doorsnee.... In tegendeel. Zijn echte vader was de koning van Brittannië. Op een dag ging de koning van Brittannië dood aan ouderdom. Maar hij liet geen opvolger achter voor de troon.

Vervolgens heerste er in Brittannië onrust. Wie moest er koning worden? De ene ridder zei dat hij sterker was dan de grootste beer. En de ander was slauer dan een vos. (ZIE ACHTERKANT)

HET VOORJAARSWEEKEND WAS HEEL ERG GESLAAGD!



PLANNING

Zaterdag 11-05: reguliere opkomst

Zaterdag 18-05: reguliere opkomst

Zaterdag 25-05: Avonturenpark Valdeludo
Echt. Hele dag! (info volgt)

Zaterdag 01-06: reguliere opkomst

Zaterdag 08-06: reguliere opkomst

Zaterdag 15-06: Extra opkomst voor overvliegers. Reguliere opkomst voor jongere kinderen. (info volgt)

Zaterdag 22-06: reguliere opkomst

Zaterdag 29-06: Laatste opkomst van het jaar (info volgt)

Zomerkamp: 7 t/m 12 juli

Lees verder op de achterkant → → →

VERVOLG ARTHUR: KIND EN KONING

Het bestuur van Brittannië stond voor een probleem. Iedereen wilde koning worden, maar niemand leek geschikt. Er werd besloten een toernooi te houden. Er werd een zwaard geplaatst in een grote steen. Degene die het zwaard uit de steen zou kunnen trekken werd de nieuwe koning.

Er kwamen honderden, misschien wel duizenden sterke mannen op het toernooi af. Iedereen probeerde het zwaard uit de steen te trekken, maar tevergeefs. Het lukte niemand.

Arthur leerde ondertussen veel van zijn vader. Op een goede dag moesten Arthur en zijn pleegvader naar de stad voor de verkoop van een aantal spullen. Zowel Arthur als Ector wisten niet van het verhaal van het zwaard in de steen.

Aan de rand van de stad had een struikrover het tweetal gezien. De rover zag het paard van vader Ector en wilde het graag stelen. Arthur had van zijn vader geleerd om zichzelf te verdedigen, maar mocht geen eigen wapen dragen. Hij zag de struikrover en vervolgens in een ooghoek de steen met daarin het zwaard. Graag wilde hij zijn vader en het paard beschermen. Met een grote ruk trok hij het wapen los uit de steen.

Arthur kwam woest als een beest op de struikrover af. Omdat het zwaard even groot was als de kleine jongen zelf zag het tafereel er angstaanjagend uit. De struikrover dacht dat Arthur een bandiet was. De struikrover rende snel weg.

Merlijn de tovenaar had alles gezien. Hij wist dus dat Arthur de nieuwe koning zou worden van Brittannië. Hij vertelde het verhaal aan het bestuur van het land. Vervolgens werd Arthur gekroond als koning. Op dat moment was hij nog geen 11 jaar oud! Er werd een heel groot feest georganiseerd voor de kleine kindkoning.

Merlijn de tovenaar bleef een goede vriend van Arthur. Hij leerde Arthur toveren en zich verdedigen tegen vijanden.



BELANGRIJKE WEETJES

De opkomst begint normaal gesproken om 9.30u, zorg dat je er uiterlijk om 9.25u bent zodat we op tijd kunnen beginnen * Wanneer een Shanti niet naar een opkomst kan komen, meld haar dan alsjeblieft (op tijd) even af * Kijk op www.olterdissen.nl of op onze FB-groep voor meer verslagen en foto's