

DE SHANTIKRANT

Infoblad voor de Shanti's van SFO

jan-feb. 2019 jaargang 3 No. 1

Hallo Shanti's, ouders en andere belangstellenden! Dit is de shantikrant, de krant waarin jij leest wat het laatste nieuws is van de shanti's! Leuk dat je de krant leest!



Scouting

De laatste opkomsten van 2018 waren echt spetterend! We hebben geoefend aan het open podium. En uiteindelijk hebben we met de hele groep een super leuke act opgevoerd. Verder hebben we gewerkt aan het basisinsigne, natuurinsigne en insigne leiding geven voor 1 dag. Wat hebben we veel geleerd zeg!

Scouting Fons Olterdissen 40 jaar!

WIST JE DAT?

- Scouting Fons Olterdissen dit jaar 40 jaar wordt?
- Pastoor Frans Wiertz op het idee kwam om een scoutingvereniging op te richten in de Heeg?
- Uiteindelijk 3 mensen betrokken waren bij het starten van scouting Fons Olterdissen? Namelijk Theo Bovens, Wim van Vliet en Con Panayo.
- De vereniging in het begin geen gebouw had?
- De eerste opkomsten plaatsvonden in Rekko? (Nu bekend als restaurant Manjefiek, aan de Rijksweg in Maastricht)
- Op vrijdag 26 oktober 1990 de Sleek officieel geopend werd?
- Er op de site van scouting Fons Olterdissen veel foto's te zien zijn van de bouw van de Sleek?



PLANNING

Zaterdag 19 januari: reguliere opkomst

Zaterdag 26 januari: externe opkomst, informatie over verzamellocatie volgt!

Zaterdag 2 februari: reguliere opkomst

8 t/m 10 februari: Groepsweekend!

Informatie volgt.

Zaterdag 16 februari: reguliere opkomst

Zaterdag 23 februari: reguliere opkomst

Zomerkamp: 7 t/m 12 juli



Lees verder op de achterkant → → →

OEFENEN OPEN PODIUM

De laatste opkomsten van 2018 hebben we aandacht besteed aan het oefenen van het open podium. Wat was dat spannend zeg! In eerste instantie was het moeilijk om samen tot een plannetje te komen. Sommige kinderen wilden een toneelstuk doen en anderen een dansje. Uiteindelijk hebben we besloten om beide ideeën te combineren. We deden een toneelstukje middels het schimmenspel en een aantal oudere shanti's wisten een dansje op een nummer van de Black Eyed Peas. De hele opkomst lang hoorden we "it's gonna be a good night!". Er werd heel fanatiek gedanst. In het staflokaal mochten de andere shanti's schimmen maken voor het schimmenspel. Ook werd er een verhaaltje bedacht. Dit verhaal werd de rode draad voor het schimmenspel. Ik kan je vertellen: oefenen voor het open podium is heel intensief! Aan het eind van de opkomsten was er daarom ook voldoende ruimte om af te blazen, in de vorm van sport en spel.

WOORDZOEKER

B	A	K	E	L	A	G	Q	X	R	L	Q	C	E	U	X	A	S
T	Q	N	I	C	L	I	Y	T	J	I	L	G	W	O	M	H	R
N	Q	E	H	X	W	T	G	P	N	U	G	K	U	N	X	S	O
D	J	S	W	D	A	A	N	S	G	H	B	I	V	X	J	K	Z
N	U	S	E	S	P	S	I	P	A	R	N	I	S	E	H	A	P
E	N	I	L	H	O	N	N	E	D	U	E	O	L	L	S	R	N
K	G	D	P	A	D	S	E	U	R	U	R	J	D	E	G	J	Z
E	L	R	E	N	I	N	P	R	E	V	E	C	P	Q	U	K	T
E	E	E	N	T	U	E	O	T	T	P	I	T	C	F	X	M	D
W	L	T	B	I	M	E	H	O	A	M	N	M	H	X	A	F	V
S	Z	L	E	K	E	U	G	C	Z	A	O	G	I	Y	A	G	D
P	I	O	L	R	D	W	K	H	H	K	I	V	L	T	K	V	C
E	H	M	O	A	F	P	O	T	O	P	P	K	L	O	I	S	V
O	T	A	F	N	Q	O	M	Q	R	A	A	J	W	U	E	I	N
R	A	L	T	T	Y	P	P	K	Z	O	M	E	R	K	A	M	P
G	H	C	E	V	K	M	A	E	W	G	M	E	O	T	O	F	V
U	I	H	Y	J	Y	Y	S	N	B	I	T	S	M	O	K	P	O
M	Y	I	R	K	X	T	G	P	H	S	N	O	F	B	Y	V	N

- AKELA
- FOTO
- JUBILEUM
- KAMPVUUR
- MOWGLI
- OPENING
- PODIUM
- SNEEUWPOP
- ZATERDAG
- CHILL
- GROEPSWEEKEND
- JUNGLE
- KOMPAS
- NIEUWJAAR
- OPKOMST
- RAKSHA
- SPEURTOCHT
- ZOMERKAMP
- FONS
- HATHI
- KAA
- MALCHI
- OLTERDISSEN
- PIONIEREN
- SHANTIKRANT
- WELPENBELOFTE

LEIDING VOOR ÉÉN DAG EN NATUURINSIGNE

Een aantal opkomsten door het jaar heen staan in het teken van het verdienen van een insigne. Zo hebben de oudste Shanti's zelf een opkomst bedacht, voor het insigne 'leiding voor 1 keer'. De kinderen gingen in groepjes een korte tocht lopen en kregen in ruil voor een spelletje een slijmingredient. Eenmaal terug op de Slek, gingen we met z'n allen slijm maken. Het is niet helemaal gelukt maar we hebben veel lol gehad ☺
De jongere Shanti's hebben het natuurinsigne verdiend! Ze hebben zelf bijvoorbeeld een item geschreven voor een survivalgids en zijn ze op pad aetaan met een aantal zoekkaarten!

Survivalrugzak:

Soms ga je de wildernis in met een survivalrugzak. Dan heb je wel de belangrijke spullen nodig. Wat zijn dat? Dat lees je hier:

- Een zakmes
- Een touw
- Een EHBO doos
- Een gasplaat (voor te koken)
- Een kompas



BELANGRIJKE WEETJES

De opkomst begint normaal gesproken om 9.30u, zorg dat je er uiterlijk om 9.25u bent zodat we op tijd kunnen beginnen * Wanneer een Shanti niet naar een opkomst kan komen, meld haar dan alsjeblieft (op tijd) even af * Kijk op www.olderdissen.nl of op onze FB-groep voor meer verslagen en foto's